

KIYÂMET SÛRESİ

-KIYÂMET GÜNÜ BÖLÜMÜ-

Esirgeyen, bağışlayan
Allah'ın adıyla,

- 1- Yeminler ederim kıyamet gününe,
- 2- Ve yeminler ederim kendini kınayıp pişman olan nefse.
- 3- Toz toprağa karışan kemiklerini bir araya getirmeyeceğimizi mi zannediyor o insan?
- 4- Elbette ki getireceğiz, o insanı parmak uçlarına kadar aynı şekilde düzenleyecek güç ve yetenekteyiz.
- 5- Oysaki o insan kalan ömründe günah işlemeye devam etmek istiyor,
- 6- 'Kıyamet günü ne zamanmış' diye de soruyor.
- 7- Nihâyet göz korkuyla donup kaldığında,
- 8- Ayın aydınlığı kaybolduğunda,
- 9- Güneş ve ay karanlık bir girdaba çekildiğinde,
- 10- O gün, 'Kaçış yeri neresi?' diyecek insan.
- 11- Hayır, aslâ! Sığınılacak bir yer yoktur,
- 12- Yalnızca rabbinin belirlediği yerde durulacaktır o gün.
- 13- İnsanın dünyaya düşkünlüğü ve âhireti ihmali delilleriyle kendine gösterilir o gün.
- 14- Üstüne üstlük insanın kendi uzuvları da aleyhine şahittir,
- 15- Kendisi bütün bahanelerini sunsa bile!
- 16- Ey ümmî nebî! Kur'an'ı ezberlemek için acele edip dilini oynatma,
- 17- Elbette onu zihnine yerleştirip aslına uygun okunuşunu sağlamak, bize âittir,
- 18- Nihâyet Kur'an'ı okuduğumuzda o okunuşu taklit et,
- 19- Ayrıca onun açıklaması da bize âittir.

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ
حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ تَلْبُؤٌ بِرُيْدِكُمْ كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَن يُوتَىٰ ضُحْفًا
مُنَشَّرَةٌ ﴿٥٢﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ
ذَكَرْهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

سُورَةُ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ
وَهِيَ أَرْبَعُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ
أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوِيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾ بَلْ يَرِيدُ
الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَّ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾
وَوَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
أَيْنَ الْمَفْرُغُ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ نَبِّئُوا
الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾ لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانُكَ لَتَعَجَّلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنْ عَلَيْنَا
جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ ﴿١٩﴾

48- Böylece şefaathakki olanların da şefaati cehennemliklere bir yarar sağlamaz.

49- Hem onlara ne olmuş ki Kur'an'dan uzaklaşıyorlar,

50- Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleridir,

51- Aslan sürüsünden var gücüyle kaçışan.

52- Bununla birlikte onların her biri de kendine yazılı sayfalar verilmesini istiyor,

53- Bu aslâ olmayacak! Bir de onlar Kur'an'a inanmadıkları için âhiretten de korkmuyorlar.

54- Hayır! Gerçekten de Kur'an yeterli bir öğüttür,

55- Bu yüzden, dileyen Kur'an'dan öğüt alsın,

56- Yalnızca Allah'ın birliğine iman edenler öğüt alır. Allah tek korkup sakınılması gerekindir ve tek gerçek bağışlayıcıdır.

20- Aslâ bu dilediğiniz olmayacak ey âdemoğlu! Siz yalnızca dünya hayatınızı istiyorsunuz,

21- Ve âhireti hiç önemsemiyorsunuz.

22- O gün neşeli parıldayan yüzler,

23- Rablerinin rahmetini umarak bakınmaktadırlar.

24- O gün solgun, asık suratlar ise,

25- Başlarına korkunç acıların geleceğini anlarlar.

26- Aslâ kurtuluş yoktur! Can boğaza dayandığında,

27- Ve 'Kim iyileştirecek ki onu?' denildiğinde,

28- İnsan bu dünyadan ayrılış vaktinin geldiğini anlar,

29- Kurtulmak için artık çok geçtir,

30- Gidişat rabbinin hükmüne göredir o gün,

31- O inkârcı insan ne iman edip zekât verdi ne de namaz kıldı,

32- Yalnızca resûlü inkâr etti ve öğütlerine aldırış etmedi,

33- Sonra da çalım satarak yandaşlarına gitti,

34- Kahrol e mi, kahrolası!

35- Tekrar tekrar kahrol be kahrolası!

36- Başiboş bırakılacağını mı zannediyor bu insan?

37- İnsan rahme atılan meniden bir damla değil miydi?

38- Sonra rahme tutunmuş zigot hâline geldi, Allah onu yaratıp bütün uzuvlarını sağlam bir şekilde düzenledi,

39- Ardından da rahme atılan o meniden erkek ve kadın bir çift insan meydana getirdi.

40- Bunları yapanın ölüleri dirilecek gücü yok mu?

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِيَّ ﴿٢٦﴾ وَقَبِلَ مِنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَطَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالتَّقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْتَطِي ﴿٣٣﴾ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نَظْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عِلقَةً فَخَلَقَ فَسُوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّؤُوسَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

سُورَةُ الْإِنْسَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ إِحْدَى وَثَلَاثُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَسْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

İNSAN SÛRESİ

-İNSAN BÖLÜMÜ-

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla,

1- Geçen tüm zamanın içinde insan, yakın bir zamana kadar üzerinde konuşulmayan bir şey değil miydi?

2- Biz insanı içinde birçok özellik barındıran bir damla sudan yaratık. O insanın içyüzünü ortaya çıkarmak için onu iştirip anlayacak, görüp kavrayacak şekilde meydana getirdik.

3- Biz kesinlikle doğru yolu ona gösterdik, ya bu yolda kalıp minnet duyacak ya da yolun dışına çıkıp nankörlük edecek.

4- Biz nankör kafirler için zincirler, demir tasmalar ve alevlerin kapladığı bir cehennem hazırladık kuşkusuz.

5- Allah'a verdikleri söze bağlı kalanlar ise mis kokulu, soğuk karışım dolu kadehlerden içecekler.