

27- Vaat edilen azâbın yaklaştığını görür görmez kâfirlerin suratları kararır. 'Bir an önce olmasını istemekte olduğunuz budur' denilir onlara.

28- De ki: 'Gerçekten ne düşündüğünüzü söyleyin bana, Allah beni ve beraberimdekileri hatalarımızdan dolayı yok etse veya bizi bağışlasa da biz yalnızca O'na iman ettik. Fakat kâfirleri çok acı veren bir azaptan kim kurtaracak(!)'

29- De ki: 'O, Rahmân'dır. Biz yalnızca O'na iman ettik ve yalnızca O'na güvenip sığınırız. Fakat siz de ileride anlayacaksınız, alenen doğru yolun dışında kimin olduğunu.'

30- De ki: 'Gerçekten ne düşündüğünüzü söyleyin bana, ihtiyacınız olan su kaynaklarının tamamı kurursa daha sonra Allah'ın hâricinde kim sizin için bir su kaynağı ortaya çıkarabilir ki?'

KALEM SÜRESİ

-KALEM BÖLÜMÜ-

Esirgeyen, bağışlayan
Allah'ın adıyla,

1- Nûn. Andolsun kalemle kaydedenlere ve kaydedilenlere!

2- Ey ümmî nebî! Sen rabbinin resûlüsün, cinlenmiş değilsin,

3- Ardı arkası kesilmez sevaplar vardır senin için,

4- Gerçekten de sen ahlâken çok yüksek bir seviyedesin.

5- Artık ileride sen de göreceksin, onlar da görecektir,

6- Hanginizin aklı başından gitmiş?

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾

سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ
وَهِيَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَحْنُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَيْكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تَطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَذُؤًا لَوْ تَدَّهْنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تَطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَهْمٍ ﴿١١﴾ مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ ﴿١٢﴾ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذْ تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

7- Aslında senin rabbin, doğru yolunun uzağında olanı da en iyi O bilir. Doğru yolda bulunana da en iyi O bilir.

8- Sakın yalancılara kanma!

9- Onlar senin iyi niyetle tâviz vermeni, ardından da seni riyakârlıkla oyuna getirmeyi arzu ettiler.

10- Her şeye yemin eden aşağılığa da kanma,

11- İnsanların çekiştirip laf taşıyana,

12- Hayrı engelleyene, zorbalık edene, günahkâra,

13- Kaba saba, üstelik de soysuz olana,

14- Malı, mülkü ve oğulları var diye.

15- Ona âyetlerimiz okunduğunda, 'Bu eskilerin masallarıdır' der.

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرطومِ ۞ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّ مِنْهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَنْبِئُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۞ فَتَنَّا دُؤَا مُصْبِحِينَ ۞ إِنَّا عَدُّوْا عَلَى حَزْرَتِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ ۞ فَانظُرُوا لَهُمْ وَيَتَخَفَتُونَ ۞ إِنَّا لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينٌ ۞ وَعَدُّوْا عَلٰى حَزْرَتَيْنِ ۞ فَلَمَّا رَاوهَا قَالُوا إِنَّا لِلضَّالِّينَ ۞ بَلْ نَحْنُ مُجْرِمُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۞ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْا مُونَ ۞ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ۞ عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُفِئِدَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْأَخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّا لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ حَنَاتٍ التَّعْمِيمِ ۞ فَتَجْعَلِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّا لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ إِيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْعِيقَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۞ إِنَّا لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ۞ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ ۞ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ ۞ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞

16- Yakında biz onun burnunu sürteceğiz.

17- Aslında biz bahçe sahiplerinin durumlarını ortaya çıkardığımız gibi Mekke'de yaşayanların durumlarını da kıtlık günlerinde ortaya çıkardık. Bir vakitler o bahçe sahipleri, 'Sabah erkenden bahçenin tamamını hasat etmeye' yemin etmişlerdi,

18- 'Allah dilerse' demeden,

19- Fakat onlar uyurken rabbin tarafından ağaçları don vurmıştı,

20- Bu yüzden de bahçe yanmış gibi kuruyup kavrulmuştu.

21- Bahçe sahipleri ise birbirlerine seslenmişti sabah erkenden,

22- 'Meyve derecekseniz toprağımıza koşun, olabildiğince erken,'

23- Hemen de yola koyulmuşlardı, kısık sesle birbirleriyle konuşarak,

24- 'Bugün bir yoksulun size uğramasına sakın fırsat vermeyin,' demişlerdi,

25- Bu kararı uygulamaya kararlı bir halde sabah erkenden gitmişlerdi,

26- Bahçeyi görür görmez demişlerdi ki: 'Hiç şüphesiz biz yolu kaybettik,'

27- 'Ya da biz iyice yoksul bırakıldık,'

28- Onların en akli başında olanı, 'Hiç değilse Allah'ı yüceltmeniz gerek, dememiş miydiniz size?' dedi.

29- 'Rabbimiz! Sen kullarına âit her türlü özelliklerden uzaksın. Aslında biz kendimize yazık ettik' dediler.

30- Sonrasında dönüp birbirlerine çıkışmaya başlamışlardı.

31- Demişlerdi ki: 'Kahrolaydık! Aslında biz fitratımızdan iyice uzaklaşmış olduk,'

32- 'Rabbimizin onun yerine daha iyisini bize vermesi mümkündür, biz yalnızca rabbimizden isteyip umalım,'

33- Dünya hayatındaki cezalar böyle benzer şekildedir. Âhiret azabının daha büyük olduğunu bir bilseler!

34- Elbetteki Allah'ın emirlerine uyup azabından kaçınanlara, rablerinin değerlendirmesine göre Na'im cennetleri vardır.

35- Müslümanları cehennemlikler gibi değerlendirir miyiz hiç?

36- Behey kâfirler hem sizin ne tür bir deliliniz var! Nasıl böyle yanlış bir hükme varıyorsunuz?

37- Yoksa sizin, okuyup öğrendiğiniz bir kitap mı var(!)

38- 'Kesinlikle arzu ettiğiniz sizindir' diyen,

39- Yoksa size, 'Sizin verdiğiniz kararlar uygulanacak' diye kıyamet gününe kadar geçerli yeminler mi vermişiz(!)

40- Ey ümmü nebî! Bu söylenenlerin doğruluğuna hangisinin kefil olduğuna sor?

41- Yoksa onlara bu vaatleri veren ortakları mı var(!) Bu iddialarında samimiyseler hemen ortaklarını getirsinler.

42- Kıyamet günü, işin içinden çıkmaz bir gündür. Secdeye çağrılırlar fakat kâfirler buna güç yetiremezler,

43- Onların gözleri dehşetle açılmıştır, aşağılanma içindedirler. Aslında onlar secde edebilecek durumdayken devamlı secdeye çağrılmışlardı.

44- Ey ümmî nebi! Artık bana bırak bu Kur'anı inkâr edenleri, ummadıkları yerden günahlarını çoğalttıkları bir sürece çekeriz biz onları,

45- Ben onlara süre veririm. Kesinlikle benim düzenim çok sağlamdır.

46- Ey ümmî nebi! Yoksa sen onlardan iman etmelerine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47- Yoksa görünmeyenin bilgisi onların olmuş, olacaklarla ilgili kararları onlar mı alıyorlar(!)

48- Artık sen rabbinin hükmüne sebat et, balığın karnında öfkesini yutup yalvaran Yunus gibi olma,

49- Rabbi onun tövbesini kabul etmeseydi, kınanmış olduğu halde çıplak bir sahile bırakılmazdı.

50- Fakat rabbi üstün vasıflarından dolayı onu seçti ve nebilerinden biri yaptı.

51- O yobaz kâfirler bu Kur'anı işittiklerinde, 'Gerçekten de o cinlenmiş biridir' diyerek seni neredeyse gözleriyle öldüreceklerdi,

52- Oysa Kur'an âlemlere bir öğüttür yalnızca.

HÂKKA SÜRESİ

-DEHŞETLE GERÇEKLEŞME BÖLÜMÜ-

Esirgeyen, bağışlayan
Allah'ın adıyla,

1- Kıyamet çok büyük bir dehşetle gerçekleşecektir,

2- Öyle büyük bir dehşetle gerçekleşecektir ki,

حَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كِبْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ نَسْتَأْذِنُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبِيهِ وَرَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

سُورَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ
وَهِيَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَغْجَارٌ نَحْلٌ خَاوِيَةٌ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

3- Ey ümmî nebi! O büyük dehşetle gerçekleşmeyi tam olarak sen de kavrayamazsın!

4- Semûd ve Âd toplumları da dehşetli bir sesle kopacak olan kıyameti inkâr etmişti.

5- Sözün özü, Semûd halkı, sesi dehşete düşüren yıldırımlarla helâk edildi,

6- Âd toplumu ise çok şiddetli, soğuğu yakıcı, uğultusu dehşete düşüren bir rüzgârla helâk edildi.

7- Allah o rüzgârı yedi gece, sekiz gündüz, yok edici bir şekilde onların üstüne salmıştı, kökleri kuruyuncaya kadar. Sonra bir bakmışsın, insanlar içi boş hurma kütükleri gibi orada yere çalınmış!

8- Şimdi onlardan geriye kalan hiçbir şey görüyor musun?